



Shin tai ryu

心泰流

Culturele dienstverlening

Hieronder worden een aantal culturele diensten aangeboden. Er is een grote verscheidenheid aan diensten en ze worden alle op maat en/of wens uitgevoerd en geleverd. Om u van dienst te kunnen zijn kunt u uw vraag via de e-mail (info@shintairyu.nl) of in een gesprek kenbaar maken. Wij maken dan een offerte zodat u vóóraf precies weet wat het gaat kosten.

Japanse persoonsnamen (Katakana en Kanji)

Katakana-naam

Normaal gesproken worden namen van buitenlanders gegeven in het zgn. Katakana (klankschrift). De Shin tai ryu kan deze namen verstrekken. Deze dienstverlening is gratis voor alle deelnemers aan de reguliere activiteiten en workshops.

Een voorbeeld: Mark Sterke in Katakana:

ステルケ マルク

(in Japans is het gebruikelijk eerst de familienaam en daarna de roepnaam/voornaam weer te geven).

Kanji-naam

Met name voor leiders van een groep, school, instelling, meesters, leraren etc. is het fraaier om een naam te hebben in Kanji (karakters). Zo'n naam is een combinatie van de juiste of best passende klanken en tegelijkertijd een diepere betekenis (filosofische en/of martiale concepten). Hiervoor moet degene die de naam samenstelt het een en ander weten over de persoon in kwestie. Tevens moet rekening gehouden worden als men later een zegel wil laten maken.

Een voorbeeld: Mark Sterke in Kanji:

素手礼丸 丸空

(ook hier eerst de achternaam en daarna de voornaam). Het is vaak een

langdurig proces om een goede naam te kiezen. Het vergt veel tijd en kennis van de betekenis van de karakters (etymologie).

Japanse teksten, certificaten en diploma's

Voor leiders van een groep, school, instelling, meesters, leraren etc.



kunnen wij traditionele Japanse teksten, certificaten en diploma's ontwerpen en samenstellen. Er zijn vele lettertypen en papierformaten beschikbaar. Hier ziet u een voorbeeld van een certificaat van deelname aan een martiale activiteit met traditionele datering (Heisei). Het kan ook

een combinatie zijn van Westerse tekst en Japanse tekst.

Japanse/Chinese zegels ontwerpen en fabricage

De Shin tai ryu kan personen voorzien van een Japans en/of Chinees zegel (Inka). Een zegel kan een persoonsnaam, titel, bevoegdheid, naam van de school etc. omvatten. Er zijn tal van combinaties mogelijk bijvoorbeeld de naam van een persoon en zijn/haar titel. Ook kunnen we voor speciale gelegenheden zegels ontwerpen zoals een 25 jarig jubileum en andere bijzondere gelegenheden. Ze kunnen ook gebruikt worden als een logo of vignet.



Inka

Voor een zegel moeten we vaststellen welke karakters en de betekenis we willen vastleggen. Als we de reguliere karakters hebben vastgesteld moeten deze worden omgezet in Tensho-karakters (zegelkarakters en tevens het oudst vastgestelde schrift van China en Japan). Daarna moeten deze in een ontwerp worden weergegeven. Zegels kunnen uit allerlei vormen bestaan bijvoorbeeld diverse karakters, symbolen, vorm van het zegel (vierkant, rechthoekig, rond, ovaal, een bijzonder teken etc.). Er is ook een grote keuze in materialen waarin het zegel wordt "gesneden" wordt zoals glas, messing, zegelsteen (speksteen), kunststof, ja zelfs in hardhout kan het. Meestal worden zegels

gegraveerd (machinaal) en de strakste (zeer scherpe afdrukken) zegels kunnen worden vervaardigd in messing (als een soort stempel). In steen en hout heb je vaak te maken met onvolkomenheden van deze natuurproducten, maar vaak zeer fraai!

Kortom: voor een zegel is nodig de tekst die men wil weergeven, omzetting in Kanji, daarna omzetting in Tensho, daarna het ontwerp van het zegel en daarna de fabricage. Voor voorbeelden van zegels zie de foto's.

Japanse stijl familiewapen (Kamon)

Alle Japanse personen hebben bij hun familienaam een Kamon (Japans familiewapen). De Shin tai ryu kan op basis van alle beschikbare Japanse Kamon, in Japanse stijl, een uniek familiewapen ontwerpen (zie voorbeelden). De Kamon zijn doorgaans 36 mm in doorsnede, maar wij kunnen ze leveren in veel grotere maten en met een zeer hoge resolutie voor drukwerk en andere toepassingen.



Kamon



Een familiewapen wordt traditioneel gezien gedragen op een zogenaamde Monsuki, een traditioneel kledingstuk bestaande uit een donkere jas, Japanse jas, onderjasje, en broekrok. Op de armpijpen, op de borst en midden op de rug van de jas worden in totaal vijfmaal het Kamon weergegeven.

Daarnaast kan het dienen als logo of vignette en kan gebruikt worden op briefpapier, op de martiale kleding en allerlei andere gebruiksvoorwerpen. Bij het ontwerp houden we rekening met de activiteiten die de persoon uitvoert of de aard van de organisatie die

betrokken is. Elke meester-leraar, leider van academie zou een familiewapen moeten kunnen dragen.

Trainingsmaterialen en kleding

De Shin tai ryu kan alle trainingsmaterialen en kleding leveren. Wij leveren alleen hoge kwaliteit en origineel Japans. Wij importeren voor onze deelnemers rechtstreeks uit Japan. Hierbij gaat het om kleding om



in te trainen, oefenwapens, zwaarden voor het doorsnijden van bamboestengels etc.

Tevens kunnen wij mensen adviseren wat het beste aan te

kopen voor hun specifieke situatie en bij welke winkels in Japan.

Boeken geschreven door het familiehoofd van de Shin tai ryu

Het familiehoofd van de Shin tai ryu heeft vele boeken, meer dan veertig!, geschreven. Deze zijn direct verkrijgbaar bij www.lulu.com. In de dojo zijn alle boeken op aanvraag ter inzage.



Een aantal boeken zijn alleen beschikbaar voor directe deelnemers aan de lessen van de Shin tai ryu (het zijn readers, boeken met aantekeningen). De totale canon bestaat uit ongeveer 100 titels. Het bestaat niet alleen uit boeken maar ook DVD's.

Workshops door externe collega leraren en culturele instellingen

Door onze uitgebreide kennis en contacten met collega leraren en culturele instellingen kunnen we diverse culturele activiteiten organiseren en ook als workshop voor bedrijven, instellingen, groepen

mensen, teamuitjes etc. hierbij gaat het om onder andere de volgende culturele activiteiten:



- Cha no yu – Japanse theeceremonie;
- Bonsai – het opkweken van miniatuur bomen;
- Shakuhachi – Japanse fluit;
- Sumi-e – inkschilderen;
- Shodo – calligrafie met penseel
- Origami – papiervouwen

Maar ook Karaoke én op verzoek ook andere culturele activiteiten.

Met vriendelijke groeten,



Mark Sterke

www.shintairyu.nl – info@shintairyu.nl - telefoon: 06-11220232



心泰流 アジアの文化センター 亞洲文化中心

Shin tai ryu, Aziatisch cultureel centrum, in het hart van Tilburg !

Zelfverdediging, samoerai kunsten, Japanse en bamboetuin, workshops en proeverijen.

心
泰
流



Zelfverdediging
Jiu jitsu
Zwaard schermen (Ken)
Stok vechten (Jo)
Zwaard trekken (Iai)
Sho sho ryu Yawara
Muhen ryu Bo jitsu
en diverse workshops !



Botanische bamboe tuin en een Japanse tuin, trainingsruimte en paviljoen 'de lachende draak' met terras voor thee, sake, bier etc.

Activiteiten: meditatie/Zen, bonsai, fluit, inkschilderen, exposities, film, kleding, lezingen, zegels, I Tjing, Ikebana, origami, krijgskunsten en ontbijt, lunch, diner en overnachting.

Agenda en route

Bezoek tuinen:
18-19 & 25-26 juni
2-3 & 9-10 juli
Festival (matsuri):
10 - 11 september

